



# 2 Iohannes

Je gaat lezen uit het kleinste boek van de Bijbel: *De tweede brief van Johannes*. Zoek 'm maar eens op. Dat zal niet meevallen, want het is een briefje van nog geen bladzij. Johannes schrijft over twee dingen die bij elkaar horen. Je mag ze niet van elkaar losmaken. Die twee dingen staan in het slot van vers 3. Schrijf de letters die je hieronder mist in spiegelbeeld ertussen.

. i e h . b b .  
en  
! e . . e

Johannes was de beste vriend van Jezus. Hoe vaak had hij Jezus niet aangeraakt of vastgepakt. Jezus was echt mens. Drie volle jaren was hij Jezus gevolgd en had hij geluisterd naar zijn woorden. En toen wist hij het zeker: Jezus kwam bij God vandaan uit de hemel.

Jezus Christus is mens én tegelijk de Zoon van de Vader. Wat is dát moeilijk te begrijpen. En toch is het de waarheid. Hierover schrijft Johannes.

Lees 2 Johannes 7. Wat zeiden de dwaalleraren?

Jezus was geen \_\_\_\_\_.

Elk jaar vieren we *de komst van Jezus Christus als mens*.

Welk feest is dat? \_\_\_\_\_

Christus woonde in de hemel. Daar heeft hij alle hemelse pracht afgedaan en is naar de aarde gekomen. Jezus Christus is dus mens geworden. Voor jou en mij.

De jongen hieronder volgt *de weg van de waarheid*. Welke zin past bij hem? Zet daar een kruisje bij.

Jezus heeft nooit een lichaam gehad.



Jezus komt bij de Vader vandaan. Hij is voor mij mens geworden.

Nu iets anders. Waar denk je aan bij *liefde*?



of



verliefd zijn is stom. dat zal ik nooit worden.

Johannes schrijft ook over liefhebben. Moet je maar eens lezen in 2 Johannes 5 en 6.

Liefhebben houdt in dat we leven volgens \_\_\_\_\_

Ook als je verliefd bent mag je niet zomaar doen waar je zin in hebt. Je moet blijven leven zoals God het wil.

naam: \_\_\_\_\_