



Marcus

Lees Marcus 15:6-15 en vul de twee formulieren in.

naam gevangene _____ vers 7
 beschuldiging _____ vers 7
 uitspraak rechter: straf/vrij vers 15

Dit klopt niet! Wat is er gebeurd? Dat komt zo: er is namelijk nog een tweede verdachte.

naam verdachte _____ vers 15
 aanklacht: de k _____
 van de _____ vers 12
 straf _____ vers 15

Maar nu klopt het helemaal niet meer! Wat hebben die twee mannen met elkaar te maken? Schrijf het in je eigen woorden op. Het antwoord kun je vinden in vers 9 en 11.

Barabbas is een moordenaar. Hij heeft de doodstraf verdiend. Maar onverwachts wordt hij vrijgelaten. De deur gaat voor hem open. Hij kan de stad uitlopen, hij is vrij.

Jezus ruilt met Barabbas. Hij sterft aan het kruis. Toch was hij onschuldig.

Of Barabbas dat begrepen heeft? Dat weet ik niet.

Jezus wil ook ruilen met jou. Ook jij hebt de doodstraf verdiend. Jezus wil jouw schuld dragen. Je bent dan vrij. Begrijp je dat?

Vertel dan aan God dat je fouten hebt gemaakt. En dat je daar nu spijt van hebt. Dan is hij jouw koning.

Je bent vrij, voor altijd!



Als je van kleuren houdt, kun je de tekening inkleuren.

naam: _____