



2 Petrus



Ik denk wel dat er een God bestaat. Want waar komt anders deze wereld vandaan. Maar hij bemoeit zich er niet mee. En Jezus komt ook niet terug. Dan was dat allang gebeurd. We moeten er zelf maar wat van maken.

Dit zeggen veel mensen. Ben je het er mee eens? Wat zou jij tegen zo iemand zeggen? Dat is best wel moeilijk hè?! Want ja, het duurt best wel lang voor Jezus terugkomt. We wachten al tweeduizend jaar!

Lees 2 Petrus 3:8 en 9. Is de Heer traag met het nakomen van zijn belofte? Nee!

Hij heeft alleen maar _____ met u.

God heeft een plan. En voor dat plan neemt hij veel tijd. Waarom?

Hij wil dat _____ tot inkeer komt

en _____ verloren gaat.

Is dat niet geweldig? Zo groot is de liefde van de Heer.

Zeg, weet je nu misschien wel wat je tegen die mevrouw zou kunnen zeggen?

Probeer het maar in één of twee zinnen op te schrijven.



Al wacht God zo lang mogelijk, er komt toch een dag waarop hij zal ingrijpen. Dan zal er een eind komen aan deze wereld. Daar lees je over in 2 Petrus 3:12.

De aarde zal vergaan door *water* / *vuur*.
Streep het foute woord door.

Dat maakt me wel een beetje bang.



Dat kan ik me voorstellen. Lees daarom maar gauw door in vers 13. Leer die tekst uit het hoofd. De woorden zullen je weer helpen vertrouwen.

naam: _____