

JEREMIA



Zo kun je ook in je leven het doel missen. Dan is je leven mislukt. Lees daarover in Jeremia 18:1-6.

Schrijf vier woorden uit de tekst van Jeremia op de juiste plek in de tekening.



Snap je trouwens hoe de pot wordt rondgedraaid?
Let op de rechtersvoet van de man.

Klei is lastig materiaal. Vaak zitten er nog steentjes en rommel in. Die moeten er eerst uit. Daarna wordt de klei flink gekneed. Als er dan toch nog een steentje in de klei is gebleven, mislukt de pot bij het ronddraaien. Maar de pottenbakker gooit de klei niet weg! Hij gaat wel opnieuw beginnen.

Mensen lijken op klei. Schrijf de woorden van de HEER uit de laatste zin van vers 6 in de pot en op de draaischijf.



Zo is God ook met jouw leven bezig. Net als klei zit ons leven vol met rommel. Zo zijn we onbruikbaar voor God. En toch ziet hij jou zitten! Hij gaat jou kneden en vormen. De steentjes moeten eruit. Dat kost moeite en doet pijn. Maar het moet wel! Anders mislukt je leven. En dat wil je toch ook niet?

Mag God jouw leven veranderen? Dan leef je tot zijn eer en is jouw leven gelukt. Hij vormt jou tot iets moois.

Ga met je fouten naar Jezus. Zijn leven leek ook mislukt: hij stierf aan het kruis. Maar toch is daar de redding voor jou. Geef je steentjes aan hem en vraag hem om hulp.

naam: _____