



# Κολοσσηνζεν

## Kolossenzen 3:12-17

12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14 En bovenal, kleeid u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 16 Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17 Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.

dus...  
wat ga ik  
nu doen?



naam: \_\_\_\_\_

Van lezen word je wijzer.

Daarom ga je gebruik maken van een leeswijzer.

Het helpt je om de tekst goed te lezen.

Hieronder zie je eenvoudige plaatjes.

Zelfs jij kunt ze natekenen.

Bekijk ze maar eens goed en lees wat elk plaatje betekent.

Daarna ga je de bijbeltekst uit Kolossenzen lezen.

Naast de bijbeltekst is een lege ruimte. Daar kun je de plaatjes natekenen. Welk plaatje past bij welke zin?

Je hoeft elk plaatje maar één keer te gebruiken.

En het kan best zijn dat je een plaatje deze keer geen plekje kunt geven. Dan past-ie vast wel bij een andere bijbelstudie.



Hier lees ik een belofte.  
God wil mij iets geven.



Hier lees ik iets over God  
de Vader



de Zoon



de heilige Geest.



Hier lees ik een opdracht.  
Daar moet ik aan werken.



Hier lees ik een waarschuwing.  
Ik moet ergens voor oppassen.

Dit is een gouden tekst.

Ik zet een streep onder de woorden.



Hier ken ik een liedje van.  
Die ga ik nu zingen.



Dit kan ik gebruiken in mijn gebed.