



Ματθεΰς

Jezus heeft vaak les gegeven. Meestal sprak hij ergens buiten. Op een dag beklom hij een berg. Daar ging hij zitten met veel mensen om zich heen. Toen heeft hij lang gesproken. Zijn verhaal heet 'de Bergrede'.

Lees **Matteüs 5:13**. Jezus zegt: "Jullie zijn ..." Zet een kruisje onder de goede tekening.



Hieronder zie je drie kinderen. Eén kind praat honingzoet, één praat zuur en één zegt gezouten de waarheid. Welk kind praat gezouten? Geef dat kind een kleur.

Het wordt
nooit wat met jou.

Wat jij doet
is verkeerd.
Je moet er
mee stoppen.

Het komt met
alle mensen goed.



Zout zorgt ervoor dat eten langer goed blijft.
Maar wat gebeurt er met zout dat bedorven is? Zie **vers 13**.

Het is dus wel belangrijk dat je zout bent!

Zout moet gestrooid worden. Eén korreltje proef je al.
Wil je een zoutkorreltje zijn?
Dan leef je als een kind van God op jouw kleine plekje.
Reken maar dat mensen dat aan jou kunnen zien!

Jk ben daar nog te jong voor.
Jk blijf liever in het zoutvatje.
Dat vind ik ook nog wel zo gezellig.



Tja, dan loop je wel gevaar dat het zout gaat klonteren en zo bederft. In de tekst staat:

Jullie zijn het zout van de _____.

De wereld heeft christenen nodig!

En jij? Als jij buiten speelt, wordt het spel dan leuker? Dat doe je door geen ruzie te maken en eerlijk te spelen. Dan val je op en ben je zout! En de kinderen hebben meer plezier.



naam: _____