



Openbaring

Er komt een nieuwe hemel.
 En een nieuwe aarde.
 De hemel zal de aarde raken.
 Zó dicht woont God bij mensen.
 Lees **Openbaring 21:1-4**.
 Het middelpunt van de aarde
 zal een stad zijn met de naam:



het _____

Vier dingen zijn er niet in die stad. vers 4

Geen _____, geen _____,

geen _____, geen _____.

Hoe die stad eruitziet? Dat lees je in **21:11**.
 De stad schitterde



als een: _____



als een
 kristal-
 heldere: _____

Heb je wel eens zo'n flonkersteen gezien? Sommige zijn van steen en hebben prachtige kleuren. Andere zijn doorzichtig als glas. Dan noem je het een kristal. Als het licht erop valt, zie je in het glas alle kleuren van de regenboog.

Een kristal geeft van zichzelf geen licht. In het donker straalt hij niet. Er moet licht op vallen. Licht dat er doorheen schijnt.

Ook de heilige stad heeft geen eigen licht. En er is geen zon. Maar waar komt dan die schittering vandaan!? In dat licht van die stad zit een geheim. Dat licht vertelt over iemand. Lees **21:23**.

Welke twee Personen verlichten de stad?

_____ en _____.

In oude kerkraden zitten vaak gekleurde stukjes glas. Als de zon erop schijnt en je knijpt je ogen half dicht, gaan ze schitteren. Het licht schijnt er doorheen en het glas straalt.

Zo is het ook bij gelovigen. Jij hoort in het licht te leven. En dat moet voor de mensen te zien zijn. Je bent namelijk bijzonder door het licht van Jezus. Net zoals bij die kerkraden.

Straalt Jezus door jou heen?

Lees vers **24**. Schrijf de eerste helft van dat vers in het kerkraam.

Kleur daarna het raam.

naam: _____

