

Titus

Oei! In deze klas gaan wel heel veel dingen mis. Dat moet anders. Maar hoe? Lees Titus 3:1 en 2. Naast de tekening staan vijf lijntjes. Schrijf daarop hoe het volgens de brief aan Titus wel moet. Kies zelf de woorden uit vers 1 en 2.





Gebeurt dit allemaal wel eens in jouw klas? En doe je daar aan mee? Lees dan Titus 3:3. Als je deze dingen niet doet, mag je vers 3 overslaan.

Lees Titus 3:4 en de eerste helft van vers 5. God is anders dan mensen. Hij is vol goedheid en mensenliefde.

Hij heeft ons gered uit b_____.

Wil je weten wat dat woord betekent? Haal de eerste letter weg en vervang die door een andere.

ARM-
HARTIG-
HEID

Herkende jij jezelf in de tekening van die klas? Kijk dan naar jouw leraar en naar de kinderen zoals God kijkt: met barmhartigheid.

En het leuke is dat het in de klas ook gezelliger wordt! Doen?

naam: _____