



ZACHARIA

Je gaat een visioen lezen. Een visioen moet je vooral zien. Daarom ga je het visioen natekenen. Bekijk eerst de plaatjes en lees dan Zacharia 4:2,3 en 12.



Nu komt er een lastige opdracht. Maak van deze plaatjes één tekening. Denk eerst na waar alles komt. Trek de lijnen zacht zodat je het nog kunt veranderen.



En dan komt natuurlijk de vraag: wat bedoelt de HEER God hiermee?

Olijfbomen geven olie. Je kunt er een lamp mee laten branden. Bij olie mag je denken aan het werk van de heilige Geest. Zoals olielamp licht geeft, zo wil de heilige Geest licht geven in het leven van mensen.



Misschien wist je niet op welk plekje je de twee buisjes moest tekenen. Nu snap je het wel: de buisjes lopen van de olijfbomen naar de schaal. De schaal is gevuld met olie en zo kunnen de lampen branden.

De heilige Geest werkt stilletjes. Daar merk je niet veel van. Maar mensen veranderen er wel door! Lees nu over de uitleg van het visioen in 4:4-6. Schrijf die uitleg op.

De HEER van de hemelse machten zegt:

niet _____

maar _____

Soms kun je ergens tegenop zien als een berg. Maar God helpt je erdoor met zijn Geest. Vraag maar om zijn hulp. Dan wordt het een stuk lichter in je leven.

naam: _____